

Glimt og ekkoer fra Ingenting



Kategori:	Litteratur og fiktion
Forfatter:	M. T. Ness
Forlag:	Forlaget Brændpunkt
Udgivet:	16. marts 2018
Sprog:	Dansk
ISBN:	9788793383685

[Glimt og ekkoer fra Ingenting.pdf](#)

[Glimt og ekkoer fra Ingenting.epub](#)

Digte og aforismer inspireret af indisk spiritualitet og filosofi. Digtsamlingen Glimt og ekkoer fra Ingenting er skrevet under pseudonymet M. T. Ness. Digtene er fremkommet ved en livslang proces, og erfaringer og refleksioner fra filosofiens og spiritualitetens verden samt hverdagslivets begivenheder er transformeret og sammensat i digtform, hvor mange af livets største spørgsmål kommer i spil. M. T. Ness, pseudonym, er fra 1958 og har arbejdet med socialt udsatte mennesker gennem hele livet.

Mor er glad for besøget, mens søs er tydeligt beklemt ved mit usædvanlige fremmøde.

Mor er glad for besøget, mens søs er tydeligt beklemt ved mit usædvanlige fremmøde. Mor er glad for besøget, mens søs er tydeligt beklemt ved mit usædvanlige fremmøde.

Jeg smiler til hende, giver. Jeg smiler til hende, giver. Og er hjemme ved mine forældre – lillesøs. Og er hjemme ved mine forældre – lillesøs. Jeg smiler til hende, giver. Jeg smiler til hende, giver. Mor er glad for besøget, mens søs er tydeligt beklemt ved mit usædvanlige fremmøde. Jeg smiler til hende, giver. Mor er glad for besøget, mens søs er tydeligt beklemt ved mit usædvanlige fremmøde. Jeg smiler til hende, giver.

Mor er glad for besøget, mens søs er tydeligt beklemt ved mit usædvanlige fremmøde. Jeg smiler til hende, giver. Og er hjemme ved mine forældre – lillesøs. Og er hjemme ved mine forældre – lillesøs. Og er hjemme ved mine forældre – lillesøs. Mor er glad for besøget, mens søs er tydeligt beklemt ved mit usædvanlige fremmøde. Og er hjemme ved mine forældre – lillesøs. Og er hjemme ved mine forældre – lillesøs.