

Og mens englene græder



Kategori:	Litteratur og fiktion
Forfatter:	Jørgen W. Frøhlich
Forlag:	mellempgaard
Udgivet:	17. august 2015
Sprog:	Dansk
ISBN:	9788793366251

[Og mens englene græder.pdf](#)

[Og mens englene græder.epub](#)

Den midaldrende Jacob har haft sine op- og nedture i livet, men en dag bliver han velsignet med et kærlighedsforhold til den yngre kollega Therese. Jacob har tilsyneladende fundet lykken, og da de får et barn, føler han, at målet er nået. Imidlertid begynder parforholdet efter noget tid at udvikle sig negativt, og de beslutter sig for at opsøge en parterapeut. Egentlig burde parret være på rette vej, men tværtimod er det netop her, kæden hopper af for Jacob. Og mens englene græder er en roman om tro, had og kærlighed – og om hvorvidt drab kan tilgives. Og hvis man kan tilgive, hvad så med den dårlige samvittighed, der følger én som en skygge? Måske handler det slet ikke om at få Guds eller offerets tilgivelse, men derimod om at kunne tilgive sig selv. Uddrag af bogen Hun var ekstremt hårdhændet. En streng, enerådende, monoteistisk Gud i sit eget rige. Her herskede Buddha-Gurli med uindskrænket magt og slog hårdt ned på enhver famlende unøjagtighed, alt imens Thereses cigaretter dannede en blålig fane af røg om hende. I det rodede venteværelse stod et lille akvarium med en meget stor, oppustet fisk, der gloede ondskabsfuldt ud af sit vindue. Ud til de stakkels angstneurotikere, alkoholikere og andet godtfolk med ondt i sjælen. Bange mennesker, som ham selv, der krøb sammen i templets nedslidte møblement. Buddha-Gurli var lige så rodet som sit venteværelse. Glimrede konstant ved at lade dem vente langt udover den aftalte tid. Selv om morgenen, hvor det vel måtte forventes, at ingen lidende sjæle endnu havde haft brug for udvidet akuthjælp, var der op til 20 minutters ventetid. En ignorance af den slags, som kunne gøre Jacob rasende, og som ramte hans mindreværd. Om forfatteren JØRGEN W. FRØHLICH (f. 1945) er oprindelig dagbladsjournalist og senere chefredaktør, men

har i lange perioder beskæftiget sig med teologi og eksistentialisme på akademisk niveau.

Klik her og læse eventyret gratis. Han valgte at sulte og tørste sig selv ihjel, da livet ikke længere var værdigt at leve. J. Ligesom nogle af os. Han valgte at sulte og tørste sig selv ihjel, da livet ikke længere var værdigt at leve. påskedag / tekst: Joh 20, 1-18. Et eventyr i syv historier. Prædiken, 2. Andersen. Maria er gået ud til graven for at sørge over Jesu død og for at være tæt på ham. Her er Snedronningen som er et eventyr skrevet af H. Maria er gået ud til graven for at sørge over Jesu død og for at være tæt på ham. Andersen. Ligesom nogle af os. Maria er gået ud til graven for at sørge over Jesu død og for at være tæt på ham. Klik her og læse eventyret gratis. Fænomenet jul, eksisterede lang tid før Jesus blev født. Han valgte at sulte og tørste sig selv ihjel, da livet ikke længere var værdigt at leve.