

Den stormfulde søgen efter sjælen



Kategori:	Sundhed
Forfatter:	Stanislav Grof
Forlag:	Forlaget I AM
Udgivet:	4. januar 2016
Sprog:	Dansk
ISBN:	9788793172371

[Den stormfulde søgen efter sjælen.pdf](#)

[Den stormfulde søgen efter sjælen.epub](#)

Spirituel udvikling er en medfødt evolutionær evne, som alle har. Det er en bevægelse hen imod helhed, opdagelsen af éns sande potentiale. Og den er ligeså naturlig som fødsel, fysisk vækst og død – en uadskillelig del af vores eksistens. For nogle mennesker er den spirituelle udvikling dog forbundet med psykisk krise – en krise, hvor de indre forandringer sker så hurtigt og de indre tilstande er så krævende, at man kan have vanskeligt ved at komme igennem en almindelig hverdag. Bogen giver detaljerede anvisninger på, hvad man kan gøre for at undgå at havne på alt for dybt vand; og hvordan man kan hjælpe sig selv eller andre, der er i krise. Sidst, men ikke mindst viser Christina og Stanislav Grof, hvordan man kan udvikle sig gennem en krise. Hvis man udlever den og behandler den på den rette måde, kan den nemlig bringe en hen imod større selverkendelse. Om forfatterne: Ægteparret Christina og Stanislav Grof forskede sammen i transcendentale bevidsthedstilstande og er i Danmark bedst kendte som foredragsholdere og deres unikke uddannelse i holotropisk åndedrætsterapi.

Og ingen troede, at han nogensinde kunne svigte. Og ingen troede, at han nogensinde kunne svigte. Og ingen troede, at han nogensinde kunne svigte. Han havde jo allerede gennemgået det martyrium, om hvilket han i en festtale som Centralbestyrelsens formand i. Han havde jo allerede gennemgået det martyrium, om hvilket han i en festtale som Centralbestyrelsens formand i. Han havde jo allerede gennemgået det martyrium,

om hvilket han i en festtale som Centralbestyrelsens formand i. Han havde jo allerede gennemgået det martyrium, om hvilket han i en festtale som Centralbestyrelsens formand i. Han havde jo allerede gennemgået det martyrium, om hvilket han i en festtale som Centralbestyrelsens formand i. Og ingen troede, at han nogensinde kunne svigte. Og ingen troede, at han nogensinde kunne svigte. Han havde jo allerede gennemgået det martyrium, om hvilket han i en festtale som Centralbestyrelsens formand i. Og ingen troede, at han nogensinde kunne svigte.

Og ingen troede, at han nogensinde kunne svigte. Han havde jo allerede gennemgået det martyrium, om hvilket han i en festtale som Centralbestyrelsens formand i.