

# Singers eventyr for børn



<b>Kategori:</b>	Børn og unge
<b>Forfatter:</b>	Isaac Bashevis Singer
<b>Forlag:</b>	Saga
<b>Udgivet:</b>	15. november 2017
<b>Sprog:</b>	Dansk
<b>ISBN:</b>	9788711835647

[Singers eventyr for børn.pdf](#)

[Singers eventyr for børn.epub](#)

"Singers eventyr for børn" tager udgangspunkt i den ældre jødiske fortælletradition og folkløse og indeholder: De ældre i Chelm og Genendels nøgle, En historie om tre ønsker, De slukkede lys, Mazel og Shlimazel, Hvorfor Noa valgte duen, Geden Zlateh, Den syndige by, Rabbi Leib og heksen Kunigunde, En undulat ved navn Dreidel, Den dag jeg for vild, Menashe og Rachel, Forretningsmanden Shlemiel, Josef og Koza, En Hanukka-aften hjemme hos mine forældre, Tsirtsur og Peziza, Hershele og Hanukka, Da Shlemiel rejste til Warszawa, Slaven Elias, Lysets magt, Utzel og hans datter, Fattigdom, Adelsmanden, Ole og Trufa, Topiel og Tekla, Hanukka på fattiggården, Snedige Todie og Nærige Lyzer, Den skrækkelige kro, Menases drøm, Tashlik. Isaac Bashevis Singer, 1904-1991, amerikansk-jiddisch forfatter. Han blev født i Polen, men udvandrede i 1935 til USA, og hans værker er nok bedst kendt på engelsk, selvom de blev skrevet på jiddisch. I centrum for forfatterskabet står livet i jødiske landsbyer i Central- og Østeuropa før holocaust, fremskrevet i en realistisk stil med et islæt af mystik – en stil, der af flere bliver anset for både grotesk og obskøn.

Persongalleriet udspringer af jødisk folkløse og byder på alt fra synske personer, troldmænd, tåber, vise, ludere, bodfærdige og fanatikere til djævle, dæmoner og intellektuelle.

I tråd hermed afspejles kampe mellem tradition og modernitet, godt og ondt og moral og liderlighed. Forfatterskabet indbragte i 1978 Singer nobelprisen.

Særemne som tar for seg bøkene Sult, Victoria og Markens grøde. april 2018 kl. april 2018 kl. Mandag den

30. Der findes et morsomt brev til Egon Ankerstjerne fra Johan Ankerstjerne og Peter Malberg, der en dag stod og lurede bag forhænget til Kinoorglet i Bruunsgade. En fortælling om et journalistliv på farten. Særemne som tar for seg bøkene Sult, Victoria og Markens grøde.

En fortælling om et journalistliv på farten. Mandag den 30. Særemne som tar for seg bøkene Sult, Victoria og Markens grøde. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen. Ser også på Knut Hamsuns betydning for dagens moderne litteratur. En fortælling om et journalistliv på farten. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen. En fortælling om et journalistliv på farten. Der findes et morsomt brev til Egon Ankerstjerne fra Johan Ankerstjerne og Peter Malberg, der en dag stod og lurede bag forhænget til Kinoorglet i Bruunsgade.